

HET GROOTSTE LANDELijke WOONBLAD VAN BELGIË

WONEN

Landelijke stijl

KLEURRIJK WONEN



Najaarstrends
in verf,
stof &
behang

52 PAGINA'S
idyllische
vakantievilla's
+ B&B's



INTERIEUR

De mooiste huizen
uit België &
Nederland



AUG-SEPT 2011

Prijs: € 7,50 (excl. Aanval Landelijke Stijl)

8 715577 002084



Tot rust komen in

De Westhoek mag dan over vele pareltjes beschikken. Watou speelt misschien wel de kroon. Kies op de kaart is 't Graafschap een vakantiewoning op een plek van weg van de bewoonde wereld en toch op een boogschot van het stemmige dorpsplein. Het beste van twee werelden. — Idaaz Soetie Allijkart. Fotografie Jonath Samyn.



het idyllische Watou



Eerste voorbeeld plaatsteindhouwer: voor de woonkamer: de voorkeur voor een volwassen, rustieke en toegewijde uitstraling.



Soms kruist het hout waar het niet gaan kan. Mieke Vismallegem zit achter haar Zeger De Gauck huiskamer West-Vlaanderen. Hoeloe! de ring negeert en waren al vijf jaar blij en vreden uit de slag in het Antwerpse – als kleuterjuf, bij als nummerchante – toen de herstel plots toch nog begon te roepen. “We waren op zoek naar ruimte om een boekwinkel te starten en dat bleek in de Antwerpse context niet zo gemakkelijk en bovenal onbetaalbaar”, ze vertelt Mieke. Het toeval wil dat Mieke's schoenvader in het kleine maar fijne Wauw een boederijtje met bijzondere weides vergaft. Geen geschikt project; maar een oud en vervallen ophokje met één groot voordeel: ruimte uit.

OPHIELIJK BEGINNEN

Anderhalf jaar lang twijfelde de twee of ze mocht of niet de stap risico's nemen. Tot de economische realiteit hen over de neus trok en ze zich in de Westhoek installeerden. “Het lijkt voor buitenstaanders misschien logisch, maar voor ons was het dat absoluut niet. Ik moet mijn job oppnemen en mijn man had intussen in de Antwerpse regio al een heel klein bedrijf opgebouwd. Hier moesten we definitief opnieuw beginnen. De eerste weken en maanden moesten zeger dan ook hard nog elke dag heen en weer. Eer uitputtingdag? Gelukkig gaven ze niet op en werkten ze als goede West-Vlamingen goed voort. Op het gigantische domein verscheen een boekwinkel en een set van tafels en banken, goed voor een hectare. Op de resterende drie hectare kwam een hertenkwekerij.

bevolkt met zowat veertig trots edelherten. Een werk van jaren en jam. “Toen we arriveerden, stond hier geen enkele boom. We hebben alle boom voor boom, struik voor struik, stronk voor stronk zelf aangeplant. We hebben hier al ongelooflijk veel werk verzet.”

BLOED, ZWEET EN TRANEN

Vandaag – nu het vergoten zweet, bloed en tranen al lang opgedroogd zijn – kan je je niet voorstellen dat 't Graafschap er ooit anders af is. We niet beter weet, is overtuigd dat het groen hier altijd al zo weelderig was en dit sinds mensenbeginsel een benijdswaardige plek is. En goed verborgen paradijs. Kortom, het soetje plek waar je meteen serieus op wordt. Alleen al de kronkelende opritlaan, een groent landleidje langs besprokken en dichte berteit, is een belevenis en catapulteert je naar een andere wereld. Een opritlaan bovenadien zo lang dat bezuiden geregelijks aanvalend op hem stappen trachten, overtuigd dat dit niet de juiste weg kan zijn. Precies die reactie zette het stel er toe aan om het laatste project onder handen te nemen. “Telkens als vrienden of gezin kwamen, verruchtten ze dat ze hier wel hun vakanties wilden spenderen. En omdat we dat zo vaak te horen kregen, groeide het idee om hier en vakantiewoning op te trekken. Wij zijn dit rust en stilte en dat prachtige, roberodeerde landschap ontduiken al zo lang gewend, dat we er eigenlijk niet meer bij stil staan dat dit voor velen geen dagelijkse kost is”, lacht Mieke toe.



Om dat uitzonderlijke verstile landschap de eer te geven die het verdient, koos Mieke voor een welkome decoratiestilte



Foto onderpagina: de ruime kamers stralen rust uit en garanderen een zachte nachtrust. Hier kan je een speel hoekje vullen. Foto rechts: de kinderkamer herbergt niet alleen twee stuks bedden, maar ook een collectie speelgoed en een televisie voor regendagen.

KIPPENHOK

De versallen schuur annex kippenhok, al langer een doorn in het oog van de bewoners en het laatste stuk van het erf dat nog moest worden aangeplant, kreeg het vooruitzicht van een nieuwe bestemming. Het ding stond op instorten, dus was actie sowieso vereist. Hoewel ze al honderd lang aan de slag waren, besloten Mieke en Zeger om nog een paar schouders te zetten onder dit allerlaatste project. Of hoe sommigen moed en doorzettingsvermogen voor tuin hebben. Een ding stond vast, een Bed & Breakfast zou het niet worden, wel een vakantiewoning, gied voor vier personen, waar iedereen op zijn eigen ritme en zonder veel bemoeienissen kan genieten.

NACELNIEUW OF EEUWENOUD?

Omdat er geen muoveren meer aan was, werd de schuur met de grond gelijk gemaakt. Op precies dezelfde plek verrees een houtskellet minibaan met dezelfde afmetingen. Niet dat je van die nieuwlichterij veel merkt, want de vakantiewoning heeft in een recordtempo haar plek in het gebede opgeëist en is volledig geïntegreerd in het landschap. Goedgelovige vakantiegasten kunnen dus makkelijk wapenmasker wieren dat dit cederhoutje eeuwenoud is. En echt gelogen is dat niet eens. Het hoofdgebouw staat er immers al zo lang de Watouaren kunnen tellen. De boerderij hoorde bij het ietwat vader gelegen kasteel. Het dat zelf werd vervangen

door een herenhuis, maar de majestueuze poort kan je pal in het centrum van Watou nog steeds bewonderen.

PITTORESCHE DORPSKERN

Als om te demonstreren dat je echt weg van de wereld kunt logeren en je toch op wandelaafstand van een pittoreske dorpskern kunt bevinden, slingerdert de immense tuin een paadje dat naar de kerk leidt. Zo hoeft je niet aan je religieuze plichten te verzaken. Je loopt middenin het groen en toch op een steenworp afstand van het charmante en levendige Watou. Of zoals Mieke het verwoordt: "Watou mag dan klein en schattig zijn, het dorp leeft en doet dat het hele jaar door." Handig bovendien voor wie al sletterend zijn boodschappen wilt doen en daarbij geregeld even wil pauzeren om een aperitiefje te drinken. Kwestie van vakkundig te integreren ...

VISUELE RUST

Om zowel hun eigen rust als die van de logerende vakantiegangers te respecteren, zag het verbouwende paar er zorgvuldig op toe dat beider privégelooch bewaard bleef. Het woonhuis en de vakantiewoning mogen dan wel een erf delen, daar houdt het ook op. Zo beschikt de ruim uitgevallen en zeer stijlvolle vakantiewoning over een eigen terras, tuin (afge-



Foto rechts: de zwembad verdwijnt in het landschap; groener dan dit wordt het niet.

zet met hokjes voor de kleintjes) en parkerplaats en is er nooit inkijk. De zwembad die doel uitmaakt van het privégedeelte staat dan weer open voor alle wateratten en mag vrij gebruikt worden. Eien aanrader al was het maar om voor het eerst in je leven te zwemmen met uitricht op herten. Een schotspel waarvoor je eigenlijk niet eens een badpak hoeft aan te trekken. De hele vakantiewoning wordt immers omringd door hertenpracht en zo ver je kijken kunt, zijn er alleen gloeiende groene weides te bespeuren. Visuele rust op zijn best.

WELKOME SOBERHEID

Om dat uitzonderlijke verstilde landschap te accentueren en de oer te geven die het verdient, koos Mieke voor een welkome decoratiestijl. Geen overvloedige tierlatijnen dus die alleen maar de aandacht afleiden, wel grote panoramaventsters die de natuur deskundig naar binnen trekken. Eien welkome soberheid die de hele vakantiewoning siert. Van de landelijke kenken, voorzien van alle nodige comfort en meer, over de lange boarentafel tot en met de zuivere badkamers, nu eens met inloopdouche, dan weer met bad, maar steeds opgetrokken uit epoxy. "Een absolute meevaler", weet Mieke. "Geen voegen, geen siliconen en je kunt zelf je kleuren kiezen."

HET RIK VOOR ZICH

Ook de geriflijke slaapkamers (met ingebouwde kasten) baden in die-

zelfde rust en sereniteit. Het jong geweld krijgt een eigen optrekje toebedeeld, uitgerust met maar liefst twee dubbele stapelbedden, enkele lades vol speelgoed en een televisie met dvd-speler. Kwestie van ook op vakantie het rijk voor zich alleen te hebben. Niet dat ze zich daar val verschansen, buiten lonkt een goed verborgen trampoline, een zandbak en een aantal fietsen. Om ook het grote volkje met volle teugen van hun vakantie te laten genieten, zijn de bedden van de vakantieresidentie opgemaakt en liggen de handdoeken netjes gevouwen. "Het oogt niet alleen mooier, het is ook gewoon veel leuker en zo hoef je, zodra je thuis bent, niet onmiddellijk aan een gigantische wasstap te beginnen", verklart Mieke.

ORGANISCH GEGROEID

Hoewel dit laatste project slechts een flinke anderhalf jaar in beslag nam, is het paar vastbesloten om het verbouwen voorlopig te staken. "Dit was ons laatste grote project, nu zijn we helemaal rond en is het gewoon een kwestie van onderhouden, op zich al een dagtaak." Meteen het einde van een hoofdstuk dat precies één jaar duurde. "Achteraf bekeken komt alles mooi samen, maar dit was geen groot plan. Het is allemaal organisch gegroeid. Maar een ding staat vast, spijt van onze terugkeer hebben we nog nooit gehad."

1

Meer info over deze vakantiewoning vindt u op www.tgraafschap.be